

## Arm Palestina, arme Dries

door: **Harrie Verbon**

*Brabants Dagblad, 20 februari 2008*

Als mensen arm zijn kunnen zij daar soms niets aan doen. Als je geboren bent met een ernstige handicap is het moeilijk armoede later in je leven te vermijden. Er zijn ook mensen die arm zijn door eigen schuld: zij hebben hun school niet afgemaakt, hebben nooit een serieuze poging gedaan werk te vinden, enz. Zoals het met mensen is, is het ook met landen. Sommige landen zijn arm omdat er weinig of geen natuurlijke hulpbronnen zijn of het klimaat het niet mogelijk maakt het land te verbouwen. Maar er zijn ook landen die arm zijn door eigen schuld. In Afrika zijn diverse landen die over olievelden beschikken en toch straatarm zijn. In het Midden Oosten heerst er armoede in de Palestijnse gebieden, maar is Israël relatief welvarend. Dries van Agt ziet dat ook en, zoals hij onlangs in deze krant uiteenzette, hij trekt daaruit de conclusie dat de ellende van de Palestijnen de schuld van Israël moet zijn. Het komt niet bij hem op dat hier de Palestijnse leiders zelf

een grote rol hebben gespeeld.

### **Palestijnen hebben hun economie nooit goed ontwikkeld**

Yasser Arafat heeft in zijn jarenlange alleenheerschappij geen enkele poging gedaan de Palestijnse gebieden economisch te ontwikkelen. Zelfs ten tijde van de vredesakkoorden van Oslo in de jaren '90 werkte hij het niet tegen dat terroristische groepen zoals Hamas

zelfmoordaanslagen pleegden in Israël. Israël trekt zich terug uit de Gaza-strook en in plaats dat de Palestijnse leiders pogen daar enige economische ontwikkeling tot stand te brengen, worden er raketinstallaties geplaatst aan de grens met Israël.

Al het land dat de Palestijnen bezitten, danken ze aan Israël. Voor 1967 waren deze gebieden bezet door Jordanië en Egypte, maar die hadden geen enkele behoefte daar Palestijnse autonomie toe te laten zoals door de VN was bevolen in 1948. Ze hadden ook geen behoefte de 700.000 gevluchte Palestijnen rechten te geven of ze in de economie te integreren. De 900.000 Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen integreerden wel in Israël en er zal wel geen enkele meer terug willen naar een van de onderontwikkelde Arabische landen. De Palestijnse vluchtelingen willen na 60 jaar wel terug naar het land dat mensen van de tweede of derde generatie nog nooit gezien hebben.

De arme Dries wordt door Nederlandse politici niet erg serieus genomen. Niet ten onrechte. Het is naïef (of dom) van Van Agt te menen dat als Israël zich terugtrekt achter de grenzen van voor 1967, de Palestijnen hun economie gaan opbouwen en zich vreedzaam zullen gedragen. In het handvest van Hamas staat nog steeds dat de strijd pas gestreden is als de vlaggen van Allah in het hele Palestijnse land wapperen. Oftewel als de succesvolle, economisch ontwikkelde en democratische staat van Israël vernietigd is.

Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg, geeft eens per maand een toelichting op de economische actualiteit